

## Αφηγήσεις για το 8<sup>ο</sup>

**Πατήσια: Ένας περίπατος στην ιστορία τους**

**του Β. Θ. Μπακογιάννη, 2023**

[...] Τη δεκαετία του 1911 το Η΄ Γυμνάσιο προέκυψε από τον χωρισμό άλλου σχολείου. Το Βαρβάκειο σχολείο στο κέντρο της πόλης, από κληροδότημα του ομογενή Βαρβάκη, λόγω της πληθώρας των μαθητών, χωρίστηκε διοικητικά στο Α΄ Βαρβάκειο σχολείο το οποίο παρέμεινε στο αρχικό του κτίριο και στο Β΄ Βαρβάκειο το οποίο μετακόμισε σε κτίριο της οδού Μιχαήλ Βόδα 26.

Στη συνέχεια, με Β.Δ. μετονομάζεται σε Η΄ Γυμνάσιο. Στις αρχές του 1930 αποφασίζεται η μεταφορά του Η΄ Γυμνασίου στην οδό Επτανήσου και Σύρου και λίγο αργότερα στα Πατήσια σε ένα καινούργιο μεγάλο κτίριο που κτίστηκε στο κτήμα κληροδότημα του Μ. Νομικού από τον αρχιτέκτονα Γεώργιο Πάντζαρη. Στην αυλή του σχολείου κτίστηκε από τον αρχιτέκτονα Ν. Μητσάκη το εκκλησάκι των Παμμεγίστων Ταξιαρχών και αγιογραφήθηκε από τον ζωγράφο Σπ. Παπαλουκά. Έμελλε να γίνει το μεγαλύτερο αλλά και το πιο γνωστό δημόσιο εκπαιδευτήριο των Πατησίων.

Στο κτίριο λειτουργούσαν δύο δημοτικά, το 22<sup>ο</sup> και το 23<sup>ο</sup>, ένα οκτατάξιο γυμνάσιο αρρένων, ένα οκτατάξιο γυμνάσιο θηλέων και ένα νυχτερινό γυμνάσιο. Ενδιαφέρον έχει ότι στο οκτατάξιο γυμνάσιο η αρίθμηση των τάξεων ξεκινούσε από την Τρίτη και συνέχιζε (Γ΄, Δ΄, Ε΄, ΣΤ΄, Ζ΄, Η΄). Το Η΄ Γυμνάσιο είχε φιλοξενήσει το 18<sup>ο</sup> Γυμνάσιο Αρρένων και το 17<sup>ο</sup> Γυμνάσιο Θηλέων και κάθε Κυριακή, στους χώρους των δημοτικών υπήρχε και μία ομάδα από λυκόπουλα και προσκόπους.