

Σκηνοθεσία
Jon Turteltaub

Παίζουν
Anthony Hopkins
Cuba Gooding Jr,
Donald Sutherland

Διάρκεια
126

Έτος
1999

C i n e 80



Σάββατο 12 Ιανουαρίου 2013

Ώρα 6 μ.μ. στο σινεμά του σχολείου

(Προσέλευση μέχρι τις 6 ακριβώς.
Η πόρτα του σχολείου μετά την ώρα προσέλευσης
θα παραμείνει κλειστή)

Ο ανθρωπολόγος Ίθαν Πάουελ, που ήταν αγνοούμενος επί δύο χρόνια στην αφρικανική ήπειρο, ξαναδίνει σημεία ζωής, όταν επιτίθεται σε μια ομάδα λαθροκυνηγών γοριλλών, σκοτώνοντας δύο από αυτούς!

Τώρα πια, έγκλειστος σ' ένα ψυχιατρικό ίδρυμα της Φλόριντα, ο Πάουελ αποτελεί την σπουδαιότερη «κλινική περίπτωση» του Δρ. Τίο Κάλντερ.

Επί δύο ολόκληρα χρόνια ο διακεκριμένος ανθρωπολόγος, προκειμένου να επιβιώσει, είχε μάθει να συμβιώνει με τους γορίλλες! Τώρα πια δεν μιλά καθόλου, ενώ φαίνεται να ζει σε μια ονειρική κατάσταση. Σταδιακά και με αρκετή δυσκολία, ο Κάλντερ καταφέρνει να επικοινωνήσει με τον Πάουελ και όταν ο τελευταίος σπάει τη σιωπή του, ο νεαρός γιατρός εισχωρεί σ' έναν κόσμο πέρα από την ανθρώπινη αντίληψη:

την πραγματική φύση του ανθρώπινου όντος!

Πρόκειται για μια αρκετά αξιόλογη ταινία που σε προβληματίζει γύρω από το θέμα της κυριαρχίας του ανθρώπου στη φύση και κατά πόσο αυτό ωφέλησε τόσο τη φύση όσο και τον ίδιο. Σε προτρέπει να φιλοσοφήσεις γύρω από ερωτήματα αυτοπραγμάτωσης και τρόπου ζωής. Βλέποντας την ταινία αναρωτιέσαι αν αυτό που κάνεις είναι τελικά αυτό που πραγματικά σε κάνει ευτυχισμένο ή αυτό που σου «επιβάλλει» η κοινωνία να θεωρείς σωστό. Γενικά, πρόκειται για μια ταινία που θα σε γεμίσει από μια ποικιλία ερωτημάτων και θα σε προτρέψει να δεις τα πράγματα από μια άλλη πλευρά.